

Fremtidsvision: Gro Natur Center

Fra vejen kører man ind på en parkeringsplads. Herfra kan man gå ind i "landsbyen" eller gå på markveje rundt om i terrænet. Ved siden af parkeringspladsen er caféen. Der er borde og stole. Man kan få kaffe, te, urtete, kage og små retter. Man kan købe æblemost, honning, saft, urter, grønsager, korn, brød, postejer mm. Der er legeområde til både små og større børn.

I caféen er der også et åbent kontor, hvor man kan bestille, booke, reservere, få anvist værelser osv.

Udenfor er der børne-zoo med dværg geder, dværg svin, kaniner. Der er en lille ridebane og en springbane, hvor de større børn kan ride på New Forest heste (lille slank børnevenlig hest) eller spænde en lille vogn efter en hest og køre på slalombane. Man kan komme sele på en kanin, og så kan et barn trække kaninen rundt på en springbane, hvor kaninen springer over forhindringer.

Der er en demonstrationshave, der viser hvordan en familie kan indrette sin have økologisk og bæredygtig. Der er 4 havestykker med sædskifte, hvoraf ét stykke ligger i kløvergræs, der samler kvælstof. Året efter bruges dette stykke til kål, selleri mm., der bruger meget kvælstof. Næste år bruges det til kartofler mm., der ikke skal have så meget kvælstof. Og tredje år bruges det til gulerødder, løg og andet, som kun bruger lidt kvælstof. Og året efter skal der så igen være kløvergræs.

Så kan man gå tur. Hele området er inddelt i store "rum", som hver er omkranset af forskellige træer, buske mm. Der er mange markveje og stier, hvor man kan gå fra rum til rum. Og der er borde, bænke og små pavilloner, hvor man kan sidde – og eventuelt spise sin medbragte mad. Alle træer, buske og planter er gamle danske arter. Men fra rum til rum er der forskellige oplevelser i højde, bredde og farver. Der er små blomster haver, en meditationshave, en permanent indianerlejr, områder med bålplads og bænke osv.

Mellem rummene er der både læhegn af træer og buske, men også små lunde og krat, som man skal igennem for at komme videre til næste rum. Der er grene og træstammer, der ligger og formulder. Der er bunker af jord og rester af komposter, som nu er bolig for insekter. Der er 2 små søer, hvor der er padder.

Overalt er der små standere, som man kan pege på med sin smartphone, og hvor man så får oplysning om de træer, buske, planter og dyr, der er på det sted.

I hvert "rum" er der 1-3 marker på cirka 100 gange 30 meter. Der er "sædskifte" mellem markerne, så der står forskellige planter fra år til år på den enkelte mark. Det skifter mellem rug, hvede, havre, 3 forskellige grønsagsmarker, hamp/hør og 5 græsmarker, hvoraf den ene er permanent; den bruges hvert år til en 6 ugers sommerlejr, hvor alle er velkomne til at deltage en uge. Her er 3 uger for forældre og børn med fokus på kreative naturoplevelser - og 3 uger for voksne med fokus på personlig læring om natur og sund livsstil.

I "landsbyen" er der bygninger, der rummer Gro Højskole. Her lærer man om havebrug, små landbrug og sundlivsstil – som også omfatter kommunikation, organisation og kulturforståelse. Både i teori og praksis lærer man om biodynamisk, organisk-biologisk, økologisk, natural farming, perma-kultur dyrkning. Der er mange små arealer med praktiske forsøg, hvor man sammenligner forskellige metoder.

Der er små traktorer – og også små trækdyr: 2 Norske Fjordheste (Nordbagger) og 2 Jerseykøer – og der undervises i at arbejde med hest og køer som trækdyr. Der undervises også i at lave fersk ost, yoghurt mm.

Der er høns, der skal spise larver, når og hvis der kommer et stort angreb af sommerfugle – og så får vi også nogle æg. Der er ænder, der skal spise snegle, som der desværre er mange af hvert år. Der er en hund, der skal holde rævene væk. Og der er katte, der skal holde mus og rotter væk.

Der skal ikke være kød-produktion, men for at holde bestanden nede, skal der enten sælges eller slagtes dyr. Det sidste vil vi gøre i det omfang, der er brug for foder til hund og katte. Men der bliver også en smule animalsk til menneskeføde – for dem, der gerne vil have det.

Alle bygninger opføres i forbindelse med byggekursus, idet hele byggeriet antages at tage cirka 10 år. Der er små og store bygninger. Der er sovesale og værelser til kursister, undervisningslokaler, grupperum, spisesal, storkøkken, badehus mm. Der er boliger til lærere, medarbejdere, støttepersoner mm. Der er lade, stald, redskabsskur, tørrerum, kølerum, lager mm. Og der er et genbrugs-lager af byggematerialer mm.

Så er der et aktivitetshus for medlemmer. Det kan være nogle, der har været på sommerlejr, været på kort eller lang kursus eller er regelmæssige gæster. Her er symaskiner, genbrugstøj, lager af stof, væve mm, hvor man kan sy, reparere, lave nyt tøj af gammelt osv. Der er også lager af genbrugstøj. Der er rum med vaskemaskiner. Man kan aflevere sit tøj til andre - og tage noget fra lageret i stedet for. Der er også kreative udfoldelser for børn. Både med papir og farve. Men også med stof, garn mm. I "landsbyen" er der et begrænset antal værelser for medlemmer, som kommer som gæster, og som vil overnatte. Der er også en stor sovesal med køjer i 3 etager, og hvor rigtig mange kan overnatte.

Al spildevand føres til et rensningsanlæg bestående af piletræer. Afføring fra mennesker og dyr komposteres i varmekomposter, hvor eventuelle sygdomsbakterier dræbes, hvorefter det komposterede materiale bruges som gødning til træer og buske.

En bygning består af mure, der er opført af en blanding af hjemmedyrket knust hamp og kalk tilsat vand og størkningsmiddel. Man laver en brædeforskalling og hælder blandingen i, indtil den størkner. Sådant en mur er vejrbestandig, skal ikke overfladebehandles, kan ånde og giver en meget god isolering. Så skal der være tykke stolper, der hviler på punktfundamenter, og som skal bære loft og tag. Taget består af hjemmedyrket rug, der er langhalmstærsket (kernerne slået af, så man kan bruge negene til stråtag.) Tagkonstruktionen under negene udføres af hjemmedyrkede pilestammer og grene, der er flettet/bundet sammen. Resten af byggematerialerne skal så vidt muligt være genbrug. Førstesalen under stråtaget kan bruges til korntørring, plantetørring, lager, sovesal mm.

Når det sidste hus er bygget efter 10 år, skal det første sikkert repareres, have nyt stråtag mm. Der vil derfor altid være byggekursus.

Alle kursister deltager på skift i madlavning – og der undervises i, hvordan man laves super sund og lækker mad, som børn også kan lide. Alle hovedretter er vaganske. Men der er også retter med animalske produkter i små mængder – til dem, der vil have det.

Vi stræber efter at lave en levende jord fuld af rødder, bakterier, svampe og insekter. Og vi stræber efter, at korn, kartofler og andre grønsager danner korn-sukker, kartoffel-sukker og grønsags-sukker i stedet for stivelse – sådan som det var dengang, inden tunge maskiner og industriel drift tog over.

Et vigtigt fag på højskolen er kulturforståelse. Menneskeheden står over for en ny periode, hvor vi skal holde op med at frygte fremmede kulturer og tro, at de er nede på et lavt mentalt stade – men hvor vi skal lære, at de også har skabt visdom, som vi har brug for. Det drejer sig om åndelige, spirituelle, organisatoriske, psyko-soziale, helbredsmæssige og andre tilsvarende emner, som vi skal relatere til vores egen kulturs normer og traditioner – og dermed blive inspireret til at udvikle os i en retning, der på lang sigt kan skabe fred, retfærdighed og folkelig demokrati overalt på jorden.